

boek

Leven met schizofrenie



Hoe het is om, gevangen in je eigen gedachten, de werkelijkheid uit het oog te verliezen? Daarover gaat *Vandaag koop ik alle kleuren*. Karin Anema vertelt daarin het verhaal van Twan, een man die zijn hele leven kampt met psychoses en de gevolgen ervan, maar zich uiteindelijk door wilskracht staande weet te houden in de maatschappij. Anema laat mooi zien hoe schizofrenie een samenspel is van aanleg en omgevingsfactoren, en hoezeer een mens beschadigd kan raken door deze ziekte.

Voor de lezer zijn Twans hoogst associatieve hersenspinsels soms nauwelijks te volgen, maar daardoor begrijp je des te beter het isolement en de onmacht die erdoor ontstaan. Een bijzonder boek dat niet gaat over schizofrenie, maar over een mens die moet leven met schizofrenie. **EO**

Vandaag koop ik alle kleuren, Karin Anema, uitgeverij Van Genneep, 254 blz., 18,90 euro.

